

AIKIDO SHUREN DOJO GÖTEBORG

Medlemsbrev #3, juni 2006

Åter!

Med hälsning från Japan.

Och ett djupt tack till alla er som gjorde den här resan möjlig.

Resruten var Tokyo, Kyoto, Goja-San, Iwama, Tokyo.

Min dotter Pia var ovärderlig, kunnig och japanskspråkig guide.

Så här såg välkomstbordet som familjen Yoshioka (där Pia och jag bodde i Tokyo) hade bullat upp. I respektfull mångfald samsades sushi, grönsaker, pizza från Pizza Hut, helsvenska sillsorter (som jag kallade svenska sushi), nudlar, bröd, ris förstås och mycket annat som jag inte ens vågar gissa namnet på. Allt för konsumtion i anarkistisk ordning. Dryckerna var grönt té, mineralvatten, öl, Suntory whisky och svensk snaps.

Välkomstbordet kan ses som en symbol för Japan – och Tokyo i synnerhet. Inom strikta ramar lever mångfalden i omtänksam symbios. Allt tycks vara tillåtet så länge som det inte aktivt inkräktar på nästparten. Våldsamt utspejst tonårsmode samsas på gator och i tunnelbanor med svarta kostymer och slimmade portföljer, värdiga herrar i jukkata, kimonodraperade skönheter och modehuskreationer, jeans och T-skjortor. Gemensamt för alla oavsett yttre grupptillhörighet är Manga och mobiltelefoner, vars basfunktion inte tycks vara samtal utan spel.

Lika enkelt och chosofritt bildar miljöerna ett lapptäcke med nationella särdrag inom en japansk hehet. I ena stunden känns det som spanska Costa Blanca, i den andra som Provence, i den tredje Manhattan eller Carnaby Street i London cirka 1972. Ena stunden det ultraestetiskt ultramoderna (tex järnvägsstationen i Kyoto som integrerar caféer och krogar, teater, museum, varuhus, utsiktsplats och park) och nästa tusenåriga tempel eller skyhöga cypresser (Goja-san) mellan vilka otaliga, uråldriga gravar lockar associationer till Sagan om Ringen och Nosferatu.

Men helheten är som alltid mer än delarna. Helheten är 127.5 miljoner människor på en yta som motsvarar Norges. Och då Japan i likhet med Norge mest består av otillgängliga berg är det klart att städerna blir stora. Tokyo har lika många invånare som Sverige, mellan åtta och nio miljoner, som bebor ett otal byar och småstäder, var och en med sin egen identitet. Det hör, sägs det, inte till ovanligheterna att många invånare aldrig lämnar hemmaplan och är nästan



lika vilsna i tunnelbenelabyrinten som en främling. Det finns alltså oräkneliga Tokio lika väl som det finns oräkneliga New York. Det skulle ta en livstid, om det räcker, att lära känna dem alla.

Ytterligt artigt och ytterligt omtänksamt. Leende bugningar i olika med exakta vinklar beroende på vem man står inför. Men innanför den perfekta etiketten spritter det av individualist och fördragsamhet med personliga uttryck som kan få mera direkta former än vi är vana. Bli inte förvånad om någon, som du inte ens känner namnet på klämmer på dina biceps för att utröna hur stora de är, eller, om du är kvinna, lägger handen på dina bröst och uttryck uppskattning över dina behags omfång. Här möts motsatserna inom strikta ramar.



Aikidofamiljen Moberg flankerar Inagaki-sensei i O-Senseis dojo, Iwama.

Ovanstående får se ses som en ingress till fler reflektioner. Om Japan. Om Aikido. Och så vidare. Mer kommer alltså. I bild och ord.

Nya träningstider! Under juni och början av augusti tränar vi måndagar och onsdagar kl 19.30. Dan Larsson vill vara ledig på tisdagar och torsdagar. Speciellt när solen skiner.

Zeth